

Naast gelukkige dagen kent een mens ook beproeving en lijden. Alleen de hoop op het eeuwig leven schenkt moed om deze kruisen te dragen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

**Anna, Madeleine, Yvonne**

**DE COCK**

**echtgenote van de Heer Gilbert MINCKE,**

geboren te Deftinge op 17 april 1914 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op 20 augustus 1982, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van de Bond der Gehandicapten.

---

In werkzaamheid en dienstbaarheid voor haar gezin heeft deze dierbare overledene haar leven doorgebracht. Het viel haar pijnlijk de laatste maanden meer rust te moeten nemen en op hulp van anderen te zijn aangewezen.

Deze tijd, zal voor haar de gelegenheid geweest zijn tot nadenken over haar toekomstig leven; te meer dat zij ook de Heer heeft gediend in het gebed en het ontvangen van de H. Eucharistie.

Zij hoopte de laatste dagen nog op genezing, maar was toch bereid naar haar Schepster terug te gaan.

Nu zal Maria, tot wie zij met de pater-noster in de hand zo dikwijls om hulp heeft gevraagd voor het uur van haar dood, tonen dat zij voor haar een Moeder is.

Dierbare echtgenoot, mijn heengaan is een zware beproeving voor U. Wij geloven echter dat wij elkaar eens zullen weerzien in een blijvend geluk. Moge dit U troosten op dit pijnlijk moment.

Lieve kinderen, vergeet uw moeder ook nu niet en bidt met uw vader voor mij.

De families DE COCK, MINCKE,

WALRAEVENS, PIETERARENS,

danken U oprecht voor uw bliken van deelneming in hun rouw.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel