

†

AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Blanche DE COCK**

weduwe van Jan-Baptist DE CUBBER,

geboren te Deftinge op 18 januari 1917 en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 1 mei 1992, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Onze ouders die zo innig verbonden zijn geweest, waar ze samen hun beste krachten hebben gegeven om hun gezin groot te brengen, zijn nu kort na elkaar dezelfde weg gegaan van leven naar dood.

Onze thuis, waar we ons geborgen geweten hebben is nu leeg. Men heeft de tijd niet gehad om eerst te bekomen van de pijn bij het afscheid nemen van vader, nu moeten we ook afscheid nemen van moeder.

Wij treuren bij het heengaan van onze ouders, maar deze droefheid mag niet het enige gevoel zijn dat ons totaal zou overheesteren. Het past ook dat we dankbaar zijn voor de jaren dat ze ons zoveel goeds gegeven hebben.

God onze Vader, hoewel dit dubbel afscheid ons pijn doet, danken we U voor al het goede dat deze twee mensen tot stand gebracht hebben. Zo ook willen we het leven van moeder in Uw handen leggen. Gij kent haar het best, haar

goede wil, haar toewijding. Gij bemint haar tot het uiterste. We vragen U: « Wees haar barmhartig en moge zij nu samen met vader geluk vinden voor eeuwig ».

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, slechts korte tijd na vader, ben ook ik plots van U heengegaan. Ik heb van U allen veel begrip en goedheid ontvangen. Wat kan ik anders dan U dank zeggen en de wens uitspreken met U in liefde verbonden te blijven, zelfs over de dood heen. Leef verder in eensgezindheid en tegenwoordigheid voor elkaar, en dat God U daarbij moge helpen en U bijstaan op uw verdere levensweg.

Nu ik samen met vader in de hemel verenigd ben, zullen we vandaaruit U blijven volgen en steunen.

Beste familieleden en kennissen, ik ben U allen dankbaar voor uw trouw en vriendschap, uw gebeden.

Maria, Moeder van alle gelovigen, b.v.o.

De families

DE COCK, DE CUBBER,

WALRAEVENS, BERTOUIL,

danken U.

Namis: dinsdag 26 mei om 19.30 u.

---

Rouwleiding Raoul, Brakel  
Druk. Devleeschouwer, Brakel