

Ook gij weest bereid, want op een uur, dat ge niet kent, komt de Heer. Lc. XII.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**LÉON DE COCK**

Weduwnaar van Mevrouw

**LEONIE WAUTERS**

geboren te Ellezelles de 19 Februari 1875 en  
schieljk overleden te Schorisse de 12 Februari 1953.

- - o - -

O mens wat is het leven? De dood staat aan uw zijde en ge denkt er niet aan; daarom zegt de Heer: Wees bereid; - Wijs en gelukkig is hij, die door zijn leven den Hemel verdient. want het éénige noodzakelijke is « zijne ziel zalig maken » - en niet hij die roept: « Here, Here, » zal den hemel ingaan, maar hij die de geboden onderhoudt. - Daarom moet het den christen een zoete plicht zijn, niet alleen te moeten, maar te mogen getrouwelijk al zijn plichten kwijten: God is toch zo goed en getrouw aan zijn belofte!

Moge de Goede Zaligmaker onzen duurbaren overleden in staat van heiligmakende genade terug gevonden hebben; moge Hij een getrouwen plichtvervullenden dienaar ontmoet hebben in Léon, die zo 'n werkzame vader en zo minzame mens is geweest.

Bemide Kinderen, Familie en Kennissen, in eens ben ik weg genomen van uit uw midden zonder groot noch vaarwel! Moge God mij barmhartig zijn: daartoe kunt gij veel bijbrengen door een christelijk en biddend leven, dat vraag ik U, doet het.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust!

Druk. Portois Schorisse.

Mr & Mw François PERIDAENS-DE COCK en kinderen;  
Mr & Mw Julien DE COCK-VANDEN DAËLE en kleinzoon;  
Mr & Mw Ernest DE COCK-LEFEBVRE en kinderen;  
De familie DE COCK-MOREAU;  
De familie WAUTERS-RASSCHAERT;

Danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden.