

« Spreekt Gij, Heer, het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## Marie-Louise DE COCK

echtgenote van de Heer

GHISLAIN VAN DER STRICHT

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 21 november 1929 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op 22 februari 1983, nadat zij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H. Kommunie ontvangen had.

---



De families VAN DER STRICHT, FOSTIER,  
DE COCK en DE STERCKE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

In de voorbereidingstijd op Pasen is Marie-Louise heengegaan. Zoals aan Kristus' opstanding uit de dood een lijdenstijd voorafging, zo heeft deze beminde echtgenote en in-goede moeder ook haar passietijd gekend alvorens zij geroepen werd tot Hem, die is « het eeuwig Leven, verrijzenis en onsterfelijkheid ». Haar verlangen naar de « grote ontmoeting met de Heer » heeft ze menigmaal God en mens kenbaar gemaakt. Omdat het woord van de Heer in haar leven weerklank gevonden heeft, kon zij zich de dood voorstellen als de overgang naar vreugde zonder maat, naar leven zonder grenzen.

Van haar leven heeft ze gemaakt een tocht doorheen de dagen en naar Jezus' geest ten dienste staan; haar leven was het wel en wee van anderen dragen, en in de laatste dagen stervend leven als de korrel van het graan. Naast een zichzelf vergetende toewijding voor echtgenoot en kinderen, heeft ze liefdevol haar ouders bijgestaan en verzorgd tijdens hun ziekte, was ze eveneens een geduldige en gewaardeerde verpleegster voor haar schoonmoeder. En dit alles in een ware kristelijke geest!

Dierbare echtgenote en lieve moeder, uw goedheid en liefde, uw bezorgdheid en belangstelling, uw voorbeeld van echt kristelijk leven heeft voor ons allen het leven hier op aarde gelukkig gemaakt, was voor ons de wegwijzer om op onze beurt ook anderen gelukkig te maken. Dank u om de gave van uzelf aan ons, dank u om uw begrip, dank u om uw echtgenote en moeder zijn.

God, Heer van leven en dood, wij geven u vol droefheid onze moeder terug in het geloof dat Gij haar een nieuw bestaan geeft en U dankend om de wijsheid van haar oordeel, om de mildheid van haar hart, om de eenvoud van haar geloof.