

+  
VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Cyriel, Joseph DE COLFMAEKER**

weduwnaar van  
Mevrouw Elodie LINTHOUT.

*Geboren te Munkzwalm op 8 maart 1901  
en in de Heer ontslapen te Brakel op  
2 juli 1984, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten.*

*Oudstrijder 1940-1945.*

---

Hoe is 't mogelijk dat hij die gisteren  
nog zo actief was er nu niet meer is.  
Zijn blakende gezondheid leek hem nog  
vele jaren te verzekeren.

Na een werkzaam en zorgend leven ke-  
ken beiden uit naar een gelukkige derde  
leeftijd. Bij zijn opruststelling echter werd  
zijn echtgenote ernstig ziek, die hij dan  
niet minder dan 8 jaar zelf trouw ver-  
zorgd heeft. Hun gelukkig samenzijn  
werd 10 jaar geleden verbroken, maar  
dank zij zijn dynamisme wist hij die  
eenzaamheid te verbreken tot het einde  
kwam door zijn plots en onverwacht  
heengaan.

Als voerman heeft hij veel weg afgelegd,  
maar nu is hij aan zijn laatste rit begon-  
nen, de tocht naar 't hemelse vaderhuis.

Zoals hij geholpen werd door de men-  
sen langs de weg, zo willen wij, die  
ook op tocht zijn naar die zelfde thuis,  
hem helpen door ons gebed.

« God onze Heer, wij vertrouwen deze  
dierbare overledene toe aan uw liefde  
die geen grenzen kent. Breng hem nu  
thuis in de vreugde van Uw Rijk, waar-  
aan geen einde komt. Richt onze ogen  
op Jezus die voor ons de weg, de waar-  
heid en het leven is vandaag en tot in  
eeuwigheid ».

*De families* DE COLFMAEKER,  
VAN DER BRUGGEN,  
LINTHOUT,  
GOSSEYE,

*danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.*

---

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel