

Ontnam de dood mij uit uw midden, vergeet mij niet
als gij zult bidden.



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW

ELODIE-MARIE DE CONINCK

weduwe van Mijnheer
POLYDOOR EECKHOUT

geboren te Velzeke, de 14 november 1879 en zacht
in de Heer ontslapen te Strijpen, de 27 december 1960,
voorzien van de HH. Sakramenten
en de pauselijke zegen.

Bij dit afsterven verdwijnt een brave vrouw van de
oude stempel, die met een sterk gestel tijd en jaren
trotseerde, ziekte noch vermoeden kende en tot het
einde van haar leven de bewondering verwierf van
allen die haar kenden.

Een eenvoudige en voorbeeldige kristelijke vrouw,
zonder menselijk opzicht, een goede moeder steeds
bezorgd en bekommerd om het welzijn van haar
familie. Wanneer de laatste maanden van haar leven
ook getekend werden door het ziektekruis, wist zij in
haar gebed en stille berusting in Gods H. Wil de
sterkte te vinden om die beproeving te dragen en
verdienstelijk te maken. Terecht mag zij de H. Paulus
nazeggen: «Ik heb de goede strijd gestreden, het
geloof bewaard en mijn loopbaan geëindigd. Nu wacht
mij de kroon der gerechtigheid die de Heer schenken
zal aan allen die zijn Rijk behartigen.»

Duurbare kinderen en kleinkinderen, uw oprechte
genegenheid en uw liefdevolle zorgen waren de zoet-
ste troost van mijn gelukkige ouderdom. Leert van mij
dat ik trouw, zorgzaam, rechtvaardig en goed was. Ik
dank u voor alles wat gij voor mij deedt. Blijven wij
verenigd door wederzijds gebed. Tot weerziens in
de hemel!

Beminde familie en vrienden, denkt gij ook aan mij
wanneer gij bidt.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Mijnheer en Mevrouw Jules EECKHOUT-VAN RUYSENSVELDE;

Mijnheer Paul EECKHOUT;

Mejuffer Annie EECKHOUT;

De families DE CONINCK, EECKHOUT, DEMAREZ en DE COCK,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN, HEN BETOOND IN
HUN ROUW.