



Het behaagde de Heer tot de vreugde van het Vaderhuis te roepen, de trouwe ziel van zijn dienaress,

MEVROUW

Marie, Elodie DECONINCK

echtgenote van wijlen de heer Bruno VINDEVOGEL

geboren te Zingem, op 19 januari 1884 en te Zegelsem godvruchtig in de Heer ontslapen, op 14 mei 1973, in het Rustoord « Sint Ursmarus ». Zij ontving de Troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen

*Zij was lid van de bond van het Heilig Hart,
van de confrerie van het Heilig hart,
van de bond der Kristen Moeders,
van de K. A. V.
en van de bond der Kristen Gepensioneerden.*

In haar blijmoedig en eenvoudig hart woonde een schone ziel. Als diepgelovige vrouw ging zij door het leven. Zonder menselijk opzicht in het vervullen van haar plicht heeft zij voor haar gezin gezorgd, geofferd en gebeden. In volle overgave en met gerust gemoed liet zij haar laatste schikkingen kennen en gaf zich in vertrouwen in Gods handen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind houdt mijn aandenken in uw gemoed, vertrouwt steeds op de Heer en bidt voor mij. - U allen dank ik en ook zij die zo goed waren voor mij vooral de Overste en Zusters van Zingem en van Zegelsem.

Vrienden en familieleden vaartwel en weest mij in uw gebed indachtig.

Bid de vier akten.

De familiën DECONINCK, VINDEVOGEL,
LANGLOIS en VANDEVELDE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Hollaert