

Of wij leven of sterven...
het is aan de Heer dat wij toebehoren.



In gebed verenigd nemen wij afscheid van
DE HEER

GERARD DE COOMAN

echtgenoot van Mevrouw
AGNES DE METS

geboren te Asper op 25 juli 1927 en godvruchtig
overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 9 september 1987, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G. St.-Maria-Oudenhove
Lid van de B.G.J.G. St.-Maria-Oudenhove

Het leven kan schoon zijn. Wij houden vast
aan het leven met alle vezels van ons bestaan,
want er is altijd iets dat ons blijft boeien : een
stil huiselijk geluk na een leven van zware ar-
beid en zorg, de liefde van de echtgenote en de
genegenheid van de kinderen, een beetje zon en
wat levensvreugde.

Toch moeten wij allen eens die stap zetten
van tijd naar eeuwigheid.

Voor Gerard is dit aardse bestaan nu ten einde.
Hij hield van het leven, voor zichzelf, maar voor-
al voor diegenen rondom hem. Als timmerman
had hij het beste van zichzelf gegeven, naarstig
en werkzaam en tevreden met het geluk van elke
dag.

Op het einde van zijn actieve loopbaan be-
sliste een ongeneeslijke ziekte dat hij niet meer
van een rustige en welverdiende dag kon ge-
nieten. Hij heeft ruim zijn deel gekregen van
pijn. Maar hij was niet bitter, zoals hij dat zijn

ganse leven niet was geweest. Integendeel, hij
was dankbaar om de bezorgdheid en genegen-
heid waarmee men hem omringde. Tot in zijn
laatste levensuur wilde hij zijn eigen ellende
verstoppen om ons gerust te stellen.

Zijn kranige vrouw stond aan zijn zijde met
een toewijding die alle ellende helpt dragen en
verzachten.

Hij was een goede echtgenoot.

Hij was een goede vader en een lieve groot-
vader. Zijn kinderen omringden hem tot het
laatste ogenblik met alle zorgen omdat hij zijn
ganse leven toch zo goed voor hen heeft ge-
zorgd.

Hij was een prachtige schoonvader. Een vriend
waarop je kon bouwen.

En vooral... hij was een diepgelovig mens.

Laten wij hem daarom in onze gebeden niet
vergeten.

« Heer God, Gij zijt een God van belofte

en trouw,

die voltooit wat Hij begonnen is.

Wij bidden U voor onze dierbare overledene

Gerard,

laat hem over de drempel van de dood

thuis komen bij U

en schenk hem de vreugde

die Gij van alle eeuwigheid

aan Uw kinderen hebt toegezegd,

door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. »

Voor uw gebed en medeleven danken U

**de families DE COOMAN, DE METS,
RONSSSE en DE METS.**

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)