



«Zij is ons stilletjes voorgegaan  
naar een dag die niet ondergaat.»

## **Rosanne De Corte**

**echtgenote van Jozef Browaey  
moeder van Tom, Bob en Dina.**

geboren te Zottegem op 21 juli 1942  
gezalfd met Gods liefde vroom  
overleden te Oudenaarde op 20 september 1980

Moeke,

Je was graaggezien bij ons  
want je hield van ons en van velen.

Je hield van het leven,  
dag na dag als een wonder gegeven.

Alles heb je geofferd en verricht voor ons:

reageren met liefde en geduld,

zwijgen over je eigen lijdensweg,

's avonds geïnteresseerd, luisteren naar ons,

zoeken en vinden wat 't best was voor ons.

Je begrijpende blik zag tot in ons hart

of er vrede was, vreugde of verdriet.

Je eenvoudige glimlach was kostbaar en harte-  
lijk.

Je hebt ons geleerd om voortaan

goed en blijmoedig voor elkaar te zorgen.

Je hebt jezelf edelmoedig weggeschonken

je was er altijd voor de anderen.

Moeke, in ons hart en zeker ook in Gods hart

blijf je eeuwig graaggezien.

Nu leef je met Maria

en je vertrouwde heilige Rita

in het hemels Vaderhuis.

TOT ALTIJD, MOEKE!



EMKA