



"Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe."

Rom. 14,8

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Simone DE COUVREUR

Weduwe van Victor DORMONT

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 mei 1929 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 19 oktober 1995, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Simone werd geboren in St.-Maria-Oudenhove en is er altijd blijven wonen, in dezelfde straat, in hetzelfde huis. Ze waren thuis met vijf kinderen. Haar ouders waren eenvoudige mensen. In het gezin heeft ze geleerd wat dienstbaarheid en behulpzaamheid is. Na haar huwelijk is ze blijven inwonen. Naast de liefde voor haar gezin heeft ze ook gezorgd voor haar ouders, vooral voor vader die het langst in leven is gebleven. Zoals zovelen op Maria-Oudenhove heeft ze een tijdje handschoenen gemaakt maar is daarna gaan werken als naaister. Simone was een graag geziene vrouw. Iemand die ook graag bij de mensen was en zeer gemakkelijk contact legde met de anderen. Voor een uitstapje was ze altijd te vinden en waar Simone was werd er gelachen. Ook door de moeilijkheden heen probeerde ze haar goed humeur te bewaren.

Zes jaar geleden overleed haar echtgenoot. Iemand verliezen met wie je vele jaren lief en leed gedragen hebt kan erg pijn doen. Vanuit haar geloof kon ze dat lijden dragen. De overledene was immers iemand die haar sterkte zocht en vond in het gebed. Ze heeft veel gebeden, vooral het rozenkransgebed. Simone was ook trouw aan haar eucharistie en ook in de week was ze regelmatig te zien in de kerk. Niemand had gedacht dat ze ons zo vlug zou verlaten. Een paar onderzoeken. Een operatie en dan maar afwachten. Bij haar laatste opname in het ziekenhuis, welke van zeer korte duur was, zegde ze nog vol goede moed: "Wel te rusten en tot morgen". Deze morgen is niet meer gekomen. Stilletjes is ze naar de Heer toegegaan.

Wij bidden: "Goede Vader in de Hemel,

Gij die Heer zijt over leven en dood.

Laat de overledene thuiskomen bij U.

Geef haar rust en vrede tot in eeuwigheid."

Beste kinderen en kleinkinderen, gij weet hoeveel ik van u hield. Te vroeg moet ik u verlaten. Heb dank voor de vele keren dat gij mij blij en gelukkig hebt gemaakt. Ik ga nu terug naar vader en De Vader. Eens zullen wij elkaar weerzien in de Hemel.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

Arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Heilige Antonius-abt, ik heb u zo dikwijls bezocht in de kapel, wees gij mijn voorspreker bij de Heer.

De families DE COUVREUR, VAN DEN BERGHE en DORMONT, LIMBOURG danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: donderdag 16 november 95 om 18.45u.

Rouwecontor "Funeralia" Brakel -055/42.84.80