

Dankbaar aandenken aan



Mejuffrouw

# Julia DECRAEYE

dochter van wijlen Richard en Anna  
DECRAEYE - OPSOMER

*geboren te Maarke-Kerkem op 26 augustus 1931 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 17 januari 2004,  
gesterkt door de ziekenzalving.*

Armand en Lucie Decraeye – De Rooze,  
*haar broer en schoonzus;*  
Patrick en Christa Decraeye – Schittecatte,  
*haar neef en nicht;*  
de families Decraeye en Opsomer  
danken u oprecht voor  
uw medeleven en uw gebed.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

De dood is niets.

Ik ben slechts naar de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoal je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon,  
niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis,

zoals je altijd gedaan hebt,

zonder hem te benadrukken,

zonder zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver,

juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed.

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken

en er de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet,

als je van me houdt.

Augustinus

*De namis heeft plaats op zondag 15 februari 2004  
om 10.30 uur in de parochiekerk te Schorisse.*