

Dit zijn de korte winterdagen.

Adventsverwachting heet ons lied.

Geef, Heer, de kracht om 't leed te dragen

en leër onze mensenharten vragen

om steun en troost in ons verdriet.

L.V.

Dankbaar nemen wij afscheid en
bidden voor de zielerust van de Heer

Hector DE CREMER

echtgenoot van Mevrouw

Andrea VAN LIERDE

geboren te Ophasselt op 26 mei 1910 en

godvruchtig overleden te Zottegem op

27 november 1993, gesterkt door de

H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940-45

Lid van K.G.B.

De families : DE CREMER,
VAN LIERDE,
TEMMERMAN en
CAPPELLEMAN

danken u voor de bliken van christelijk
medevoelen en uw gebed.

Zaterdagavond is Hector naar de Heer gegaan,
terwijl wij in het evangelie de woorden van
Jezus beluisterden: "Wees waakzaam, want gij
weet niet wanneer de Heer komt, 's avonds laat
of midden in de nacht, bij het hanegekraai of 's
morgens vroeg. Wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen:
wees waakzaam!" Deze woorden van de Heer
zijn een waarschuwing voor ons allen.

Ook Hector kende deze woorden en heeft er
naar geleefd. Eerst als werkzame huisvader,
bezorgd voor vrouw en kinderen, later als
gepensioneerde werkend aan het hout en vol
inzet voor zijn tuin en alles wat met de natuur te
maken had. Hij wist dat hij zo kon meewerken
om de wereld een beetje meer bewoonbaar te
maken, dat hij daardoor zijn kunde ten dienste
stelde van zijn naastbestaanden.

Ons blijft de mooie herinnering aan de vele
gaven die hem sierden : zijn geloof, zijn
eenvoud, zijn warme diensbaarheid, zijn
plichtsbefesef en taaie werklust.

Dierbare echtgenote en kinderen, laten wij de
Heer dankbaar zijn om de schone ouderdom
die ik mocht bereiken. Dank voor uw
genegenheid en uw vele attenties vooral tijdens
de momenten van ziekte.

Blijf verenigd in de samenhangigheid en liefde,
steun elkaar en bid af en toe eens voor mij.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begravenissen Van den Driessche (054) 41 28 50