

Moeder zijn is alles geven  
zorg en lijdén, liefden leven  
moeder zijn is alles derven  
alles, en tevreden sterven.



Wij biddend gedenken de ziel van

MEVROUW

**Margaretha, Marie-José  
DECUBBER**

weduwe van de Heer Michel DEBREMME

geboren te Schorisse op 27 april 1921  
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis te  
Oudenaarde op 16 november 1987,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Rustig en stil is deze moeder na een rijk gevuld en voorbeeldig  
leven van ons heengegaan.

Zij heeft een leven gekend van werkzaamheid en zeer veel  
zorg voor haar zaak en voor haar lieve kinderen.

Haar ziekte echter is haar fataal geworden. Toch was zij,  
ondanks haar lange verblijf in het ziekenhuis, steeds blij en  
tevreden. Zij heeft alles zonder klagen met veel geduld en  
moed gedragen.

Als een echte overtuigde gelovige vrouw heeft zij bij haar  
sterven haar leven in de handen gegeven van God, die als een  
levensgevende Vader haar leven kan herschepen tot een  
nieuw bestaan in de eeuwigheid.

Voor deze dierbare overledene is er nu volle hoop dat zij bij  
God haar volle geluk zal vinden.

Met vrome en hoopvolle gezangen en gebeden van de  
dodenliturgie leiden wij haar op de grote tocht naar het eeuwig  
leven en wij bevelen haar aan in de barmhartigheid van de  
Hemelse Vader.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U  
allen zeer oprecht voor uw talrijke bezoeken en voor alles wat  
U voor mij hebt gedaan. Dit was mij zeer aangenaam. Mogé de  
Heer U allen hiervoor belonen en verder bijstaan in dit aardse  
leven. Mijn taak is volbracht. Heb goede moed en blijf mekaar  
helpen, vooral in moeilijke dagen. Eens zien wij mekaar terug.  
Heer, geef haar de eeuwige rust.

Namis op zaterdag 26 december 1987 om 8 u. 30 te Schorisse.

Mireille DEBREMME,  
Wilfried en Christiane DEBREMME-DEDONDER,  
haar kinderen;

Mike VANSCHOORISSE,  
Millie VANSCHOORISSE,  
Axel DEBREMME, haar kleinkinderen;

De families DE CUBBER - VAN NIEUWENHOVE en  
DEBREMME-MODDE

danken U voor de blijken  
van deelneming en gebed.

Drukk. BOTTELDOORN - Maarkedal.  
Begraaf. DHONDT - Oudenaarde