

*God is mijn toevlucht en mijn burcht  
God is mijn schild en m'n vrouwen.  
(Ps. 562)*

Dankbaar aandenken aan



**MEVROUW**

**Maria Bertha DE CUBBER**

**Weduwe van de heer Louis Vallé**

geboren te Schorisse op 2 oktober 1904 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op  
11 augustus 1996, gesterkt door de  
H. Sacramenten

De families DE CUBBER - VAN OVERMEIREN -  
VALLE en DE ROOSE danken U voor  
uw medeleven en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op  
zaterdag 14 september 1996 om 19.00 uur  
in de St-Pieterskerk te Schorisse.

*Met de vertrouwde en hoopvolle  
gebeden en gezangen van de  
kristelijke begrafenisliturgie,  
begeleiden wij onze overledene  
naar haar laatste rustplaats.  
Bertha heeft het geluk gehad oud te  
mogen worden in haar huisje,  
omgeven door haar vertrouwde  
omgeving. Zij woonde alleen, maar  
zij voelde zich niet eenzaam. Zij kon  
immers rekenen op veel attentie van  
haar familie en haar vertrouwde  
omgeving.*

*Daarom zijn we God dankbaar voor  
de vervulling van dit leven, voor al  
het goede en het schone in haar  
bestaan.*

*Wij bidden ook om vergeving voor  
wat in haar leven onvolmaakt is  
geweest:*

*"Heer, laat haar binnengaan in uw  
Land van licht en vrede en  
onvergankelijk geluk."*

*Mijn beste familieleden, ik dank u  
oprecht voor alles wat je voor mij  
gedaan hebt: uw vele bezoekjes, uw  
lieve attenties waren mij zeer  
aangenaam.*

*Moge God u hiervoor belonen.  
Blijft mekaar helpen en steunen en  
gedenk mij in uw gebeden.*

Begravenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.