

Wie met de Heer heeft geleden en met Hem is gestorven zal met Hem verrijzen en verheerlijkt worden.



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Marleen, Victorine DE CUBBER**

echtgenote van de Heer

**Christian VANDE MAELE,**

geboren te Opbrakel op 13 augustus 1960 en overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 9 oktober 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Spelend lid van de Toneelvereniging

O D O - Parike.

De dood is het natuurlijk einde van het leven ; maar als iemand in de lente van zijn leven sterft, dan staan wij voor een mysterie en rijzen er vragen in onze geest waarop wij geen antwoord vinden.

Amper 28 jaar, is deze overleden vrouw van ons heengegaan en dan nog twee jaar langs de kruisweg van een afmattende ziekte.

Lang heeft zij haar vertrouwen gesteld op medische hulp, maar naar het einde toe heeft ze zich met de dood verzoend : zij verkoos de dood boven een leven van uitzichtloze ellende.

Gelukkig de gelovigen die bij de dood kunnen hopen op een nieuw en beter leven bij God.

Dit neemt niet weg dat de geliefden treuren om haar afscheid. Heeft ook Jezus niet geweend bij het graf van zijn vriend Lazarus ? Maar Gods beloftevol woord zal de soms ontoereikende menselijke woorden van troost versterken.

Dierbare echtgenoot, lieve ouders, voor mij is de dood een verlossing ; bidt voor mij met allen die mij dierbaar zijn, opdat wij allen samen weer eens verenigd mogen zijn !

Voor uw bliken van medeleven in hun rouw danken U oprecht de families

DE CUBBER, VANDE MAELE, SPILEERS, MINCKE.

---

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel