

Vertrouwt, Ik heb de wereld overwonnen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

VICTOR DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ODILLE PIETERAERENS

geboren te Vloesberg, de 21 november 1889 en
godvruchtig overleden te Oprakel, de 20 juli 1960.
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Konfrerie van het H. Hart en het
genootschap van St. Franciscus-Xaverius.

OUDSTRIJDER VAN DE OORLOG 1914-18.



Dood, waar is uw overwinning?

Want Leven is voor mij "Kristus", en
sterven dus een gewin. Wat winst voor mij
was, heb ik schade geacht om Kristus
wil. Ja, alles houd ik voor schade, omdat
de kennis van Kristus Jezus, mijn Heer,
alles te boven gaat. Om Hem heb ik alles
prijgsgegeven, om Kristus te winnen en één
te zijn met Hem. Want óns vaderland is
in de hemel. Vandaar verwachten we de
Verlosser. Hij zal ons vernederd lichaam
herscheppen, aan Zijn Verheerlijkt Li-
chaam gelijk, door de kracht, waarmee Hij
alles aan Zich onderwerpen kan.

Dierbare echtgenote, kinderen, familie-
leden en vrienden, mijn heengaan is geen

afscheid. In het huis van de Vader zijn
immers veel woningen. Ik ga weg, om u
een plaats voor te bereiden, weldra zien
we elkaar terug, voor eeuwig.



De Familiën **DE CUBBER**, **PIETERAE-
RENS**,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel.