



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Charles, Louis DECUYPER

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE MEDTS

geboren te Ronse op 28 juni 1903
en er godvruchtig overleden op 26 maart 1983,
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Vader is van ons heengegaan zoals hij had geleefd: bewust en zonder vrees zag hij de dood naderen en plichtsbewust heeft hij zijn leven in de handen van zijn Schepper neergelegd.

Diepgelovig had hij zich als echtgenoot en vader steeds gehouden aan wat hij meende te moeten doen en niets, zelfs zware beproeving, kon zijn Godsvertrouwen doen wankelen.

Ook voor hem zullen de woorden weerklinken die de Heer richt tot Zijn getrouwen: « Zeer wel, goede en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uw Heer ».

Tot U neem ik mijn toevlucht, Heer,
Laat mij nu niet ontgoocheld staan in mijn verwachting.

Gij die rechtvaardig zijt,
breng uitzicht in mijn nood,

Aanhoor mijn smeekgebed
en kom mij vlug ter hulp,

Gij zijt de vaste rots,
waar ik mij veilig voel,

De sterke burcht, waar ik mij kan verschuilen.
O Heer,

ik leg mijn geest vertrouwwol in uw handen,

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse

Want Gij zijt mijn beschermer, trouwe God.
Bemint de Heer, gij die zijn dienaars zijt,
Want Hij behoedt
alwie Hem trouw blijft volgen,
Schept moed,
wees onverschrokken en standvastig,
Gij allen, die op God uw hoop gevestigd hebt.
(uit Ps. 31)

Heer onze God, de naam van elke mens staat gegrift in de palm van uw hand. Wij vertrouwen U vader toe, die ons zo lief en dierbaar is. Nu zijn leven onder ons is afgebroken, vragen wij U dat Gij het zoudt bestendigen en voltooien door de kracht van de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Uw aanwezigheid en uw gebeden
waren voor ons een echte troost;
wij danken er U zeer hartelijk voor.

De familie