



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

KAREL DE DECKER

weduwnaar van Mevrouw
GERMAINE BAELE

Geboren te Zottegem op 24 november 1923
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 31 maart 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Nat. Federatie der Weggevoerden
Oud Bestuurslid van K.S.V. Zottegem.

—
Werner DE DECKER,
Marnic en Liliane DE MOOR-DE DECKER,

Ellen DE MOOR,
Jolien DE MOOR.

De families DE DECKER, BAELE,
VERSTUYFT en MOREELS,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Wij danken U Heer, om deze eenvoudige
en goede medemens, zorgende vader en
liefhebbende peter.

Het te vroeg overlijden van zijn echtgenote
en de eenzaamheid, heeft hij niet kunnen
verwerken.

De genegenheid van de kinderen en klein-
kinderen konden de steun van moeder niet
vervangen.

Zijn geleidelijke aftakeling eindigde, na de
pijn in een zachte dood.

Charles zoals men hem in de volksmond
kende zal een herinnering scheppen aan zijn
lach, aan ons samenzijn thuis, op het werk,
op de voetbal ... en alles wat hem ooit ge-
lukkig maakte en waarvoor hij gevochten
heeft. Wij willen onze verbondenheid met
hem levendig houden in een dankbare herin-
nering en een vroom gebed.

Begravenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem
Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem