

De Heer verschijnt te middernacht !
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil. M.C.P.



Dit weze een dankbare herinnering en een
uitnodiging tot gebed voor

DE HEER

Philemon DE DECKER

weduwnaar van Alice DE SPIEGELEER

geboren te Steenhuijze-Wijnhuize op 15 oktober 1905 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 11 oktober 1991, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de K.B.G. en de Mijnerwerkersbond.

Heel bewust en geduldig wachtend op wat komen zou, heeft Philemon zijn laatste levensdagen doorgebracht. Hij was ervan overtuigd dat hij zijn 86ste verjaardag hier niet meer zou beleven, maar dat de Heer hem zou uitnodigen in het huis van de Heerlijke Vader. Hij was op alles voorbereid.

Als man van bijna 86 jaar heeft hij veel mee-gemaakt. Zijn kinderjaren werden getekend door de eerste Wereldoorlog. Als 35-jarige werd hij gemobiliseerd en maakte de Veldtocht van 1940 mee. Na een korte krijgsgeschiedenis kwam hij vrij en om aan de opvoeding van de bezetter te ontsnappen, ging hij werken in de mijnen. De langdurige ziekte en tenslotte de dood van zijn echtgenote heeft hij moedig gedragen.

Maar in alle omstandigheden heeft hij, met de volle inzet van zijn persoon, zich ingezet voor echtgenote en kinderen.

Wij zijn de Heer dankbaar voor het lange, werkzame en voorbeeldige leven van ons vader en grootvader en in onze herinnering zal hij blijven leven als een goede huisvader, als een wijze raadgever, als een gezellige buurman en als een rustige bezadigde ouderling.

Liefste kinderen en kleinkinderen, gij hebt u allen ingezet om mij het leven aangenaam en het lijden en de pijn draaglijker te maken. Dank u voor uw zorg en inzet en bidt voor mij.

Dierbare vrienden en burenen, dank voor uw vriendschap en blijf mij indachtig in uw gebeden.

Wij bidden met de kerk :

Heer, onze God,

in de verrijzenis van Jezus

is voorgoed zichtbaar geworden

dat Gij trouw blijft aan uw liefde voor de mens.

Wij bidden U voor deze

dierbare overledene Philemon

die wij vandaag ten grave dragen.

Doe hem verrijzen tot een nieuw leven

in de blijvende vreugde van uw koninkrijk.

Door Christus onze Heer. Amen.

De families

DE DECKER, DE SPIEGELEER,

DE PAEPE en VAN DER BIEST

danken U voor de blikken van
medeleven in hun rouw.

ABC-DRUK MEERBEKE-Tel. 054/332520

Begrafenissen - Krematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove
Tel. 054/33 29 20