

“ Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus'geest ten dienste staan;
het is het wel en wee van medemensen dragen
stervend leven als de korrel van het graan ”



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Léa, Francisca DE DROOGERS

echtgenote van Gilbert VAN ELSUE

geboren te St-Maria-Oudenhove op 8
mei 1908 en godvruchtig overleden in
de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op
10 mei 1985, voorzien van de Heilige
Sakramenten der zieken.

Léa heeft haar ziekte met moed gedragen.
Reeds lang was zij lijdend, maar steeds met
hoop op een beternis slaagde zij erin haar
moreel hoog te houden. Maar tegen de dood
is niemand opgewassen, ook niet de kracht van
overleven.

Toen de ziekte haar eerste aanval deed,
hebben de waakzaamheid en de snelle zorgen
mij gered. Helaas, reeds spoedig was ik mij be-
wust dat het ernstig was. Die aanval was slechts
een verwittiging dat ons gelukkig zesenvijftig-
jarig samenzijn ten einde liep.

De overledene was een goed mens, een zorg-
zame moeder, een trouwe echtgenote. Haar
zacht karakter was de basis van haar vriendelijke
omgang met de medemensen, ondanks de smar-
telijke tegenslag die ze gekend heeft, het ver-
liezen van haar zoon.

Beminde echtgenoot, ik kan U niet genoeg
danken voor uw liefde en voor de zorgen
waarmee gij mij hebt bijgestaan.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij allen die mij troost verschaft hebt,
die mij zo liefdevol verpleegd hebt, weent niet
over mij, ik zal u indachtig zijn in de Hemel.
Vergeet mij niet in uw gebeden. Ik vraag u
nu de steun te zijn voor uw vader.

Samen met mijn zoon zullen wij de Zegen
van de Heer vragen, om U op de goede weg
te houden.

De families DE DROOGERS, VAN ELSUE,
TAILDEMAN, MACHTELINCKX en
SEEUWS.

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming, hun betoond bij de rouw die hen heeft
getroffen.

.....
Druk. Chrispeels, Stafiestraat 65, Tollembeek