

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij,
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

†

Dit weze een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van

DE HEER

EDMOND DE FREYN

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE DE SPIEGELEER

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 22 oktober
1897 en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 7 december
1986, gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Als opgeëiste van 1914-1918 werd hij verere-
merkt met het Burgerlijk Kruis 1ste klasse.
Hij was lid van de K.B.G.

Mensen die de leeftijd van 89 jaar halen, heb-
ben veel, heel veel meegemaakt! Twee wereld-
oorlogen met gedwongen tewerkstelling en het
onderduiken om te ontsnappen aan de bezetter,
sociale veranderingen, moeilijke levenssituaties
en -omstandigheden, de vele uitvindingen die
het levenspatroon van de mensen veranderden!
Als een moedig man heeft deze mens gewerkt
en gezwogen om zijn talrijk gezin doorheen al
die moeilijke tijden te brengen. Niets was hem
te veel, niets was hem te lastig. Met zijn
echtgenote heeft hij zich ingezet en gegeven.
Met een tinteling in zijn ogen kon hij vertellen
over die tijden van vroeger! En men luisterde
graag naar hem.

Zijn genegenheid en attenties voor echtgenote

en kinderen, zijn bijzondere aandacht en ge-
hechtheid aan de kleinkinderen en achterklein-
kinderen, maakten Edmond tot een goede echt-
genoot en hartelijk vader, die nu een hele
leegte zal nalaten.

Wij danken U Heer, voor alles wat hij voor
ons geweest is en wat hij voor ons gedaan
heeft. Wij vragen U biddend Heer, wees mild
en goed voor hem, nu Gij hem uitnodigt in
Uw huis om daar voor goed te wonen.

Geef ons de kracht Heer, zijn afscheid naar
Uw wil christelijk te dragen, in de verwachting
dat wij hem opnieuw zullen ontmoeten in de
vreugde van Uw heerlijkheid. Dat hij ruste in
vrede.

De families DE FREYN, DE SPIEGELEER,
PITEUS en VAN DER BIEST,

danken U voor de blijken van
christelijk medevoelen en Uw gebed.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90