

Welzaltig, o gij sterveling  
Die nooit op kwade wegen ging... G. G.



## GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN

MEVROUW

ALICE DE GEYTER

echtgenote van

Mijnheer REMI NIEMEGEERTS

geboren te Nederzwalm op 12 maart 1906 en vroom  
in de Heer ontslapen te Brussel St Gillis op 10 no-  
vember 1981, voorzien van al de Troostmiddelen  
onzer moeder de H Kerk.

Een doorbrave echtgenote is van ons heengegaan,  
wel enigzins onvoorziens maar toch niet onvoorbe-  
reid. Heer onze God, wie mag in Uw Huis wonen ;  
wie mag verblijf nemen op Uw Heilige Berg ? Die  
onberispelijk door dit aardse leven gaat en in zijn  
hart enkel denkt wat goed is en God welgevallig.

(ps 14)

De dierbare overledene was hartstochtelijk verknocht  
aan het landelijk leven en de natuur van de platte-  
landse buiten ; zij was niet alleen een mensenvriend  
maar hield geweldig van bloemen en huisdieren.  
Zij kreeg van God de genade 50 jaar lang in voor-  
beeldig en trouw huweliksleven haar geliefde echt-  
genoot bij te staan en te mogen gelukkig maken ;  
elgenaardig en wonderbaar genoeg vier jaar na haar  
Gouden Huwelijksjubileumviering, dag op dag, riep  
O. L. Heer haar op ten Eeuwige Hemelse-Bruiloft.  
Mijn dierbare echtgenoot, gaarne was ik nog menig  
jaar bij U gebleven om U bij te staan, maar God heeft  
het anders geschikt ; de mens mikt maar God beschikt.

Laten wij ons gelaten onderwerpen aan Gods H. Wil,  
zoals wij zo dikwijls samen hebben gebeden : « Va-  
der in de Hemel, Uw Wil geschiede op aarde als in  
de Hemel. »

Dierbare familieleden, gij weet : Hoe innig ik van U  
allen heb gehouden ; bewaart mijn aandenken in uw  
hart met dagelijks te bidden voor mij. Hebt dank  
voor uw trouwe liefde. Op mijne beurt spreek ik voor  
U ten beste bij O. L. Heer.

Heer Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De namis heeft plaats op zondag 6 december  
om 9,30 uur.

---

Mijnheer Remi NIEMEGEERTS,  
De families DE GEYTER, NIEMEGEERTS,  
VAN LANCKER en HERTECANT,  
danken voor de blijken van  
deelneming en gebeden.