

Nu geef ik mijn ziel in Uw handen
Gij zijt mijn Meester en mijn God.

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Clement, Remi DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw Clara HAEGEMAN

Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 12 april 1900 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 23 maart 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Hij was een goede man die zich nooit heeft gespaard, maar moedig zijn plicht vervulde. Na een leven van inzet en toewijding, en na de lastige weken in het ziekenhuis kon hij nu kalm zijn leven in Gods handen geven. Stil en met veel geduld in het lijden kon hij het einde zien naderen, betrouwend op de goedheid van de Heer, die loont naar werken.

Bemide echtgenote, uw genegenheid en uw bezorgdheid waren mij een steun en een

troost. Ik dank U voor alles wat gij voor mij waart en deed. Blijf mij indachtig in uw gebeden. Wij weten dat over de grens heen van de dood, wij verder zullen leven in Gods nabijheid en verbonden blijven in gebed en genegenheid.

Mijn dierbare familieleden, uw bezoeken hebben mij steeds gesterkt. Tot weerziens bij de Heer.

Dank ook aan het verplegend personeel die mij met zoveel liefde en zorg hebben bijgestaan tijdens mijn laatste levensdagen.

H. Jozef, partroon van de goede dood, bid voor ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE GEYTER, DE VLEESCHOUWER, HAEGEMAN, GABRIELS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel