



In Gods genadigheid  
bevelen wij de ziel  
van

**Geert DE GEYTER**

echtgenoot van  
**Rita Haegeman**

geboren te Geraardsbergen op 19 oktober  
1952 en overleden in het A.Z. te Gent op  
25 januari 1982, gesterkt door de HH.  
Sakramenten van ons Heilig Geloof.

Voorzitter oudercomité  
Stedelijk Onderwijs Overboelare

---

De families

De Geyter, Haegeman,  
Van Ongeval en Spiilers  
danken u om uw blijken van  
genegenheid en uw gebeden.

---

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare

Geert,  
Zoveel soorten verdriet  
ik noem ze niet  
maar één, het afstand  
doen en scheiden  
En niet het snijden  
doet zo'n pijn  
maar het afgesneden zijn.

Dank U Heer om deze lieve echtgenoot  
en vader. Wij dragen ontelbare mooie  
herinneringen mee aan zijn fijne gevoe-  
lige liefde en zijn rusteloze bezorgdheid  
om elk van ons, het innige geluk dat we  
samen mochten beleven.

In zijn hart van goud mochten we iets  
van Uw oneindige goedheid ervaren.

Lieve Rita, kindertjes,  
vader, moeder, broers en zusters

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
om niet te vergeten.