

« O Heer, God, mijn Verlosser, ik roep tot U dag en nacht. »



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

IVO DE GEYTER

zoon van wijlen **Victor & Augusta Dhayer**

geboren te Schorisse de 23 Juli 1896 en aldaar overleden de 28 Augustus 1960.

Bediend met het H.Oliesel in extremis.

Suisse & erelid van de bond v/h H.Hart.

Wat is het leven van een mens toch een mysterie en hoe nietig broos blijkt het! 's Morgens goed en 's avonds is men reeds heengegaan. God, bij de ervaring van onze pijnlijke nietigheid blijft ons slechts een uitkomst over: nl. te betrouwen op U en uw oneindige Godheid. - Wij treuren om het heengaan van Ivo, maar toch betrouwen wij op U, o Heer, omdat we weten dat de duurzame overledene een man was van geloof en een trouwe dienaar van uw kerk. De beproeving die hij in zijn hart droeg en hem naar de dood voerde kent Gij, Alwetende God alleen. Uw wegen zijn ondoorgrondeijk, maar ook in de zwaarste nood blijft Gij leiden en kent Gij het waarom. Wij bidden U om sterkte om ook nu voor U te buigen en te aanvaarden wat Gij in Uwe Voorzienigheid toeliet over ons neer te komen. Gedenk, o God, het H.Lijden van Uw Zoon en schenk aan de dierbare overledene uw rust en uw vrede in eeuwigheid.

Lieve Broeders, Zusters, Schoonzusters en Familie, hard is het voor u, maar bidt voor u en voor mij, opdat de Heer ons redde en ons beschermte en Hij zich over mijn ziel ontferme. Hebt dank om uw grote genegenheid en tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mejuffer Clemence DE GEYTER;

Mejuffer Maria DE GEYTER;

Mr en Mw Basile DE GEYTER-PERSSOONS en kinderen;

Mejuffer Marguerite DE GEYTER;

Mr en Mw Alfons DE GEYTER-MOREAU en dochter;

Mr en Mw Ursmar DE GEYTER-VAN CAUWENBERGHE en kinderen;

De familie DE GEYTER;

De familie DHAEYER;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr.-k. Perrois Schorisse.