

Zij ruste in vrede ja, in 't graf niet maar hierboven,
zij hebbe al wat God kwam winnen en beloven :
die stierf en op het kruis gestorven, wees de baan
om, door het kruis met Hem ter blijdschap in te gaan.
G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Maria-Justine De Geyter,

echtgenote van

Mijnheer Leopold De Zutten,

geboren te Sint Denijs-Boekel, de 24 September 1884 en
godvruchtig overleden te Welden, de 22 November 1948.
versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van den Bond ter ere van het H. Hart en
van de Confrerie van de H. Barbara.

De duurbare overledene was een uitmuntende echtgenote en moeder, die gesieraad met levendig Geloof, met tedere liefde en kloeke toewijding zich geheel heeft weggeschonken tot geluk en vreugde van man en kinderen.

Sterk en schoon is het huis waar de moederliefde wordt omringd met eerbied en dank; verdienstvol vóór het oog van God, het leven gedragen door den blijden geest van het ware christelijk leven.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen, Kleinkinderen, Broeders en Familie, zo onverwacht en zo pijnlijk wordt het plotse afscheid! Maar de dood kan niet veranderen wat we eens voor malkander zijn geweest. Integendeel, nog veel sterker en meer verlicht ga ik voort U allen te beminnen en te vergezellen in het leven. Blijft liefderijk met malkander verenigd; wilt trouw en genegen bewaren de herinnering aan de grote liefde voor U allen; wilt steeds bidden voor mij en tot aller gelukzalig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Heer Leopold DE ZUTTER
Heer en Mevrouw Albert DE ZUTTER-DE WILDEMAN en kinderen Paul en Marie-Thérèse;
Heer en Mevrouw Raphaël DE METTER-DE ZUTTER en kinderen Bernard en Rita;
Heer en Mevrouw Joseph DE ZUTTER-DE WILDEMAN en kinderen Freddy en Fida;
Heer en Mevrouw Gérard DE ZUTTER-LIBERT en kind Ludovic;
Heer en Mevrouw André DE ZUTTER-GHYSELS en kind Luc;
Heer Maurice DE ZUTTER;
Heer Antoine DE ZUTTER;
De familien DE GEYTER, DE ZUTTER, VANDE WALLE en VAN DEURSEN.

haar echtgenoot;

haar kinderen en kleinkinderen;

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun
pijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank.