

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

(Joh.)



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Yvonne-Victorine DE GEYTER

echtgenote van Mijnheer

Robert DE BUCK

geboren te Zottegem, de 4 februari 1912 en aldaar
schielijk in de Heer ontslapen, de 6 maart 1959,
voorzien van het H. Oliesel.

Deze betreurde overledene was steeds een vrome en
goede echtgenote en liefderijke moeder. Door haar
zacht en minzaam karakter had ze de algemene achting
verworven.

Na alles te hebben ingezet voor het welzijn van haar
gezin is ze aan de liefde en de genegenheid van de
haren ontnomen in volle bloei van het leven. Het is
dubbel hard zo een leven te zien heengaan. Doch Gods
besluiten zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondbaar.

Daarom, o Goede God, zullen wij niet morren omdat
Gij haar zo vroegtijdig roept. Moge het offer van onze
smart haar nader brengen tot de volheid van de belo-
ning, die Gij bereid hebt voor hen die U beminnen.

Mijn geliefde echtgenoot, die zo zwaar beproefd
wordt, wees toch moedig in het dragen van uw zwaar
kruis. We hadden samen maar een betrachtning: het
welzijn van ons gezin. Ik dank u voor uw genegenheid
en uw steeds zorgzame liefde. Ik zal van hierboven u
blijven steunen in de opvoeding van ons kind.

En gij, mijn zoon, denk mij steeds bij u. Maak dat ik
altijd fier moge zijn over u en de liefde welke gij mij
toedraagt geef die dubbel aan uw dierbare vader en
help mij thans met hem door uw gebed.

Mijn beste vader, het is pijnlijk uw kind te zien

heengaan, zonder een laatste vaarwel.

Draag deze pijn op in deze heilige Vastentijd tot mijn
zielerust, en gij, mijn dierbare familieleden en vrienden,
weest ook gij mij in uw gebeden indachtig. Eens zien
wij elkander terug in de gelukkige eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Mijnheer Robert DE BUCK ;

Mijnheer Werner DE BUCK ;

Mijnheer Oscar DE GEYTER-VAN DAMME ;

De families DE GEYTER, DE BUCK, VAN
DAMME en VAN DEN HENDE

*danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.*

Dr. Melckebeke, Hoogstraat, 25, Zottegem