

Zie de dienstmaagd des Heren
Mij geschiede naar Uw Woord. (Lc. 1,38)



De Vader heeft in de vreugde van de hemel
opgenomen

MEVROUW

Marie DE GENDT

weduwe van

Cyriel DE SCHUYTENEER

Zij werd geboren te Steenhuizen op 23 september 1901 en is zacht in de Heer ontslapen te Vloerzegem op 25 maart 1985, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen.

Liefste ma,

Op 25 maart, feest waarop we het "fiat" van onze Hemelse Moeder, van wie je zoveel hield, gedenken, hebt ook jij je laatste "fiat" gesproken; zo ben je stil en zacht, zoals je hebt geleefd van ons heengegaan om nu voor altijd gelukkig te zijn bij de Heer.

Meer dan 83 jaar ben jij voor ons de teder-bezorgde moeder geweest. Nooit heb jij jezelf meegeteld: ons geluk was je enige bekommernis. Edelmoedig en kranig als je was, heb je met onze lieve pa in eenvoud en liefde het gezin opgebouwd waarin we lief en leed met elkaar mochten delen. Omdat je leven één en al liefde was, kon je altijd weer opnieuw eigen pijn vergeten, om troost en bemoediging te zijn, beschutting en warmte voor ons, je kinderen en kleinkinderen, van wie je zoveel hield en met wie je zo intens verbonden hebt geleefd.

Nu we jou voor altijd zullen moeten missen, beseffen we dieper dan ooit wat je voor ons hebt betekend en wat al leed en pijn je, vooral je laatste levensjaren, hebt moeten dragen. Stuk voor stuk heb je alles moeten

prijsgewezen: de kracht van je voeten, het licht van je ogen, de klank van je stem, maar in je groot geloof heb je de kracht gevonden om alles in stille overgave uit Gods hand te aanvaarden.

En toch... totaal hulpeloos en machteloos als je was geworden, was je, tot vóór een paar maanden, nog het kloppend hart van het gezin waarin je was opgenomen en de zorgende moeder, bekommerd om de toekomst van je twee kleinkinderen, Roger en Patrick, die je meer dan 4 jaar met hun zorg en liefde hebben omringd en zo je levensavond milder hebben gemaakt. Sprakeloos als je nu was geworden, was je stille glimlach, je innigste dank aan hen.

Om alles wat je voor ons bent geweest, zeggen we je "dank". Dank je wel, liefste ma, omdat je ons altijd zo liefdevol nabij bent geweest, omdat jij je zo zelfvergeten hebt gebogen over ons groot en klein verdriet, omdat je zowel bij nacht als bij dag met ons welzijn was begaan. Dank je wel voor het voorbeeld van je rotsvast geloof, je gulle hartelijkheid, je belangloze dienstbaarheid. Blijf door al deze rijke gaven van je edel moederhart in ons verder leven en leer ons iets van je eenvoud en je trouw. Vaarwel, liefste ma, eens zien we je terug samen met pa en Denise in de vrede en de vreugde van de Heer. Blijf ons, uw kinderen en kleinkinderen, verder begeleiden op onze levensweg.

Dank je wel, Heer, voor onze lieve ma. Neem haar nu op in Uw eeuwige vreugde.

Voor alle bliken van genegenheid en christelijk meeleven, vooral voor uw vroom gebod, danken u van harte:

De families

DE GENDT, VAN LIERDE,
DE SCHUYTENEER en CAYMAN.