

†

Laten we een vriendelijke gedachtenis bewaren
aan

MIJNHEER

Victor DE GRAEVE

Hij werd geboren te Munkzwalm, de 31e maart 1883, huwde met mevrouw Irma **EECKHOUT**, en stierf zeer zacht in het hospitaal te Oudenaarde, de 6e oktober 1968. De priester sterkte hem met het ziekensacrament.

Een vriendelijke, goede oude man, altijd opgevoerd en vrolijk, met steeds een kwinkslag en een leutig gezegde in de mond, zo hebben we Victor gekend. Die het leven altijd langs de blijde kant heeft gezien, zelfs in de zware en moeilijke jaren, waarin hij al zijn kinderen moest kweken. En die daarin werd gesteund door een levenslustige vrouw, die hem verstond en hem drie en zestig jaar het geluk van haar echte vriendschap en haar grote toewijding schonk.

Een hoge ouderdom kan zeer schoon zijn, als gezondheid en vrede aanwezig zijn. Als men niet te hard wordt gekweld door ziekte of moeilijkheden. En vooral, als men alles voor mekaar over heeft, en zijn leven in Gods handen kan stellen. En daarom is Victor steeds dankbaar geweest om het leven, en God om zijn gaven.

Mijn dierbare vrouw, lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zo komt de dood ook ons scheiden, die zo lang samen zijn geweest. Ik voelde mij zo gelukkig bij u allen, en het deed me zulk een groot genoegen, u in mijn huis te zien, en op het laatst vooral aan mijn ziekbed. Ik laat u moeder achter als een grote schat. Verzorgt haar goed, zoals ge het voor mij hebt gedaan, want ik werd door u echt vertroeteld. Bewaart een grote eensgezindheid onder elkaar. Dan zullen we samen eenmaal bij O.-L.-Heer voor goed verenigd worden. Vaart wel!

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST!

Mevrouw Victor DE GRAEVE, geboren Irma
EECKHOUT, zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Adiel DE BOCK-DE GRAEVE, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Mauriel DE GRAEVE-BADIE,

De Heer en Mevrouw Georges DE GRAEVE-CNUUDE,

De Heer en Mevrouw Adiel DE GRAEVE-ROBBENS, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Alfred ROOS-DE GRAEVE, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families DE GRAEVE, EECKHOUT, ROOS en VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.