

Verheug U gij goede en getrouwe dienaar!

† BID voor de ZIELERUST †
van Mijnheer

CYRIEL DE GROOTE

Echtgenoot van wijlen Mevrouw

HERMINIE PIETERS

Geboren te Zottegem op 2 October 1871 en er godvruchtig overleden op 24 Augustus 1955,

Gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.



Wie de Heer vreest moet de dood niet vrezen, zij zal hem een bron van geluk zijn. Een deugdzaam leven is een waarborg voor een gelukkige eeuwigheid,

De overledene was een voorbeeld van vreze des Heren, daarmee ging de stap naar de eeuwigheid gemakkelijk; voor zulke mensen is de Heer een lieve Vader bij een hulpeloos kind, vooral in de laatste uren. De beloning voor zijn deugdzaam leven zal hem nu ook niet ontgaan.

Gelukkig de mens die in zijn leven de waarheden van ons H. Geloof overweegt en beleeft; daden van deugd zijn in de handen van een stervende gelijk waardevolle goudstukken bij een arme in tijden van nood en ontbering. Een wijs mens doet vandaag wat hij op zijn laatste dagen wenst te doen, want wij kennen de dag niet, noch het uur van 's Heren komst.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik heb u allen verlaten om in het eeuwige rijk mijn deel te erven, dat Christus voor alle mensen bestemt. Duurbare Familieleden, vaartwel tot bij God, Ik dank u allen voor de gelukkige oude dag die ik door uw toewijding en zorgen heb mogen genieten. Bidt voor mij, Cenadige Jezus verleen hem de eeuwige rust, Amen



Mijnheer en Mevrouw Jules DE GROOTE-VANDEN DRIESSCHE,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE GROOTE-DEMAN,

Jonge Heer Guy DE GROOTE,

Jonge Heer Raoul DE GROOTE,

Jonge Juffer Jenny DE GROOTE,

De Familiën DE GROOTE, PIETERS, COCHIE en VURCKE,

BEDANKEN voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe rouw die hen heeft getroffen.



Druk Oct. Schautteet-DeKeyser, Trapstr Tel.263