



Gedenk in de H. Eucharistie
en in uw vroom gebed
de heer

Pieter DE HENAU

echtgenoot van Mevrouw

Maria Magdalena VEEGAETE

geboren te St. Maria-Oudenhove

op 15 september 1904

en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 28 september 1973.

Na een kortstondige ziekte is deze brave, eenvoudige man van ons heengegaan, rustig en stil, zoals hij geleefd heeft. Geduldig en verdraagzaam heeft hij zijn lijden gedragen en hij heeft getracht niemand tot last te zijn.

Gelouterd door het lijden heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn Heer en Schep- per. « Zalig de mens, die de Heer bij zijn komst wakend vindt ». Hij was gereed voor de reis naar de eeuwigheid.

Hij was een trouw echtgenoot en goede vader. Vooral zijn kleinkinderen waren hem een grote vreugde en troost.

Hij was een rustig, stil en bescheiden man. Stipt en trouw heeft hij bij de Spoor- wegen zijn werk vervuld. Hij was geëerd en gewaardeerd door al zijn werkmakers. Steeds was hij bereid en beschikbaar om iedereen te helpen. Zo heeft hij zich vele vrienden gemaakt.

Beste vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor uw goedheid en liefde. In gebed blijven wij verder met elkaar verbonden.

Beste familie en vrienden,, ik dank U voor uw liefdevolle genegenheid en vriend- schap. Weest mij allen indachtig in uw ge- beden en vooral in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Voor uw bliken van deelneming

danken U :

Mevrouw Gustaaf DE HENAU-VEEGAETE,
De Heer en Mevrouw Roger DE HENAU-
VAN POUCKE,

Jonge Heer Johan DE HENAU,

Jonge Juffer Hilde DE HENAU,

De families DE HENAU - DE POORTER
en VEEGAETE - WATE.

Vandevelde, Oudenaarde