



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Clara DE JAEGHER,

echtgenote van

Mijnheer Albert Eeckhout,

geboren te Nederename, de 27 september 1896, en er
godvruchtig overleden, de 15 december 1963.

Gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken welker zoet-
heid niet bedrieglijk is. (H. Augustinus)

Zij was van het geslacht van die goede kristenen,
die God beminnen, en Zijn Heilige Kerk; die stand-
vastig en onwankelbaar blijven in het geloof.

Gevangen in de boeien van een medogenloze ziekte,
was zij uiterst verduldig op deze lange voortdurende
lijdensweg, in alles betrouwend op God, haar steun en
haar sterkte.

O God, die in het verborgene ziet en die geen goed
onbeloond laat, wil genadig het offer van mijn leven
aanvaarden, wees mijn Verlosser en mijn Troost in het
eeuwig leven.

Dierbare echtgenoot, aan U heb ik zoveel te
danken, niet in het minst voor die liefdevolle zorgen
tijdens mijn langdurige ziekte.

Liefste kinderen en kleinkinderen, ik dank U van
harte, want tot het einde van mijn leven, hebt gij mijn
dagen aangenaam gemaakt. Uw liefdevolle genegenheid
en zorgen vergeet ik nooit. Wees mij indachtig in uw
vrome gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)



Mijnheer Albert EECKHOUT, *haar echtgenoot;*

Mijnheer en Mevr. André LEYMAN-EECKHOUT
en zoon;

Mijnheer en Mevrouw Julien EECKHOUT-
SCHIETTECATTÉ en zoon.

haar kinderen en kleinkinderen;

De familiën DE JAEGHER, EECKHOUT, DE
WEERDT en REYNAERT.

**BEDANKEN van harte voor de bliken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Drukk. Vander Stuyft