

«Komt, Heiligen Gods; snelt toe, Engelen des Heren,  
ontvangt zijn ziel en brengt ze voor het aanschijn van  
de Allerhoogste.» (zang bij de intrede in de kerk)



GEDENK BIJ 'T H. MISOFFER en IN UW GEBED  
de ziel van Mijnheer

**Aimé-Marie-Joseph DE KEYSER**

echtgenoot van Mevrouw  
**ZOË WALGRAEVE**

Ere-Wijkmeester van de Bond van het H. Hart en Lid  
van andere godvruchtige Genootschappen

Geboren te Zottegem, de 20 maart 1880 en aldaar  
godvruchtig in de Heer ontslapen de 11 juni 1959,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der Sterfvenden  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Op zijn graf zou mogen geschreven worden: «Ik heb  
als christen geleefd, daarom ben ik als christen ge-  
storven.»

Want dat stichtelijk afsterven van vader, zijn bidden  
tot het uiterste, zijn overgave aan Gods beschikkingen,  
dit alles was toch de aardse voltooiing van een leven  
gedragen door geloof en vertrouwen in God en vooral  
door liefde tot Hem.

Mijn beste Kinderen, ik heb samen met moeder, hard  
gewerkt en veel gebeden voor U. Het was mij zó een  
troost U allen rondom mijn sterfbed te zien, samen met  
onze dierbare familieleden. Gij hebt deze laatste dagen,  
wellicht dieper dan ooit aangevoeld wat een oneindige  
rijkdom uw Christelijk geloof is.

Dierbare vrouw, wij zullen Onze Lieve Heer danken  
voor alles wat Hij ons gegeven heeft: veel last en veel  
zorgen maar ook veel troost en voldoening. De herin-  
nering aan onze eensgezindheid en immer groeiende  
genegenheid moge U een opbeuring zijn maar tevens  
een onderpand van de zalige eenheid die ons hierboven  
wacht.

Bidt allen samen, met Kinderen en Kleinkinderen,  
voor mij: nooit zijn wij zó één en zó dicht bij elkaar als  
in 't gebed, want Christus is de band.

Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
ontferm U onzer.

Mevrouw Aimé DE KEYSER,

Heer en Mevrouw Gaston DE MARTELARE-DE KEYSER en kinderen,  
Eerwaarde Zuster Aimée (in de wereld Juffrouw Simone DE KEYSER),

Heer en Mevrouw Nandor NEICHEL-DE KEYSER,

Heer en Mevrouw Maurice VAN LUL-DE KEYSER en kinderen,

Heer en Mevrouw Victor MUYSONS-DE KEYSER en kind,

Heer en Mevrouw Sylvere DE KEYSER-COESENS en kinderen,

Heer en Mevrouw Henri DE KEYSER-AMPE en kinderen,

De families DE KEYSER, WALGRAEVE, VAN DURME en VAN  
STEENBERGHE,

*gevoelig aan Uw blijke van deelneming in hun  
pijnlijke rouw, bidden U hun innige dank.*

Octaaf Schautteet, Zottegem