



Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

JEANETTE DEKEYSER

weduwe van de Heer

ALBERT VANDERHAEGEN

geboren te Ronse, op 24 juli 1891 en er godvruchtig
overleden op 9 oktober 1985,
gezalfd met de H. Olie «in extremis».

— — —
Een mensenleven verloopt tussen twee woorden, die zo dicht bij elkaar gedrukt staan op dit doodsprentje: „geboren” en „overleden”. Zelfs voor iemand die, zoals onze dierbare overledene, een lang leven mocht kennen, is de tijd vlug voorbij. Zacht en stil, midden in de nacht, keerde onze goede moeder terug naar haar Schepper. Haar leven was er een geweest van werk en toewijding voor haar gezin, met dagen van geluk en ogenblikken van beproeving. Toen de ziekte en de ouderdom zwaar begonnen te wegen, had zij het geluk en de troost, omringd te zijn door de liefdevolle zorgen van haar kinderen. Moge de Heer, zijn dienares, die in Hem geloofde en op Hem hoopte, opnemen in zijn Rijk, waar geen lijden, geen tranen, noch verdriet meer zijn.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij waart mijn troost, mijn hulp en mijn vreugde in mijn oude dagen. Niets viel u te zwaar of te veel om het mij zo goed mogelijk te maken.

Ik dank u voor uw onuitputtelijk geduld en goedheid. Moge de Heer U zegenen en bewaren. Bidt voor mij.

Beste familieleden en vrienden, weest mij inachtig in een vroom gebed.

O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor mij.

Rouwleiding Devos Ronse

Heer en Mevrouw Maurice Mastin-Vanderhaegen,
kinderen en kleinkinderen.

Heer en Mevrouw Georges Cranskens-Vanderhaegen,
kinderen en kleinkinderen.

De families Dekeyser, Vanderdonckt, Vanderhaegen
en Gevaert.

danken U voor de blijken van
innige deelneming.