

Niemand leeft voor zichzelf alleen,  
niemand sterft voor zichzelf alleen ;  
of wij leven of sterven,  
de Heer behoren wij toe. (Rom. 14, 7-8)



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

## MICHEL DE KEYSER

echtgenoot van Mevrouw

**GERMAINE AELVOET**

geboren te Ronse op 12 april 1902 en godvruchtig  
overleden te Nukerke op 26 oktober 1979,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De mensen zoeken en kijken op naar hen die opvallen door speciale daden en lopen onachtzaam voorbij aan de anderen. Het is het oordeel naar de maatstaf van het succes ; dit is toch zo broos.

Bij het einde van ons leven, voor de innerlijke waarde zelfs van ons leven nu, geldt een ander oordeel, een dat ons aangrijpt in ons wezen zelf en onze eeuwigheid bepaalt : wat denkt God over ons ?

Het leven vliegt zo snel, vreugde en lijden gaan voorbij, alleen de Heer blijft. Hij alleen is machtig en eeuwig en alles keert tot Hem terug.

Uitgeput van krachten is de duurzame overledene heengegaan ; met onderwerping heeft hij zijn ziekte gedragen. Zoals men geleefd heeft, zo sterft men. In de dood plukt men de vruchten. De dood is als 'n spiegel, waar men een blik kan werpen op de grote levensbaan.

Wanneer Vader van ons heengaat, tellen de jaren niet, het is steeds te vroeg.

En toch, bij zo'n zalig sterven past niet zo zeer rouw en treurnis, doch veeleer een vroom gebed van dank om al het schone, het edele en goede dat wij mochten genieten met hem en door hem.

Eenvoudig en plichtsgetrouw volbracht hij elke dag opnieuw de opdracht die de Heer hem heeft toevertrouwd.

Zijn werken, bidden en lijden zijn opgestegen tot de Heer en maken hem nu tot onze voorspreker bij God.

Dierbare echtgenote, u zijt altijd de sterke vrouw geweest. Dank voor uw genegenheid en zorgen, niets was u te veel ! Dank !

Mijn kinderen en kleinkinderen, gij waart heel mijn vreugde. Dank en vergeet moeder nooit ! !

Mevrouw Michel DE KEYSER,

Heer en Mevrouw Marcel DE KEYSER-DEBUSSCHERE  
en dochter,

Heer en Mevrouw Sidoine DE KEYSER-NOTTE  
en kinderen,

De families DE KEYSER, LYBEER, AELVOET en  
BLANQUART,

danken U voor de bliken van  
kristelijke deelneming.

---

Begrafenissen Firma J. Aelvoet, Bordetlaan, Ronse