

Het laatste dat wij elkaar te geven hebben,
zij niet de laatste eer,
maar het laatste geloof en de laatste liefde.

†

DANKBARE HERINNERING

aan Mevrouw

RACHEL DEKEYSER

weduwe van de Heer

HENRI LEROY

geboren te Ronse op 9 juli 1910
en er godvruchtig overleden op 17 oktober 1984,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Als je iemand verliest, krijg je leven een andere
wending. Als je moeder verliest, verlies je veel ;
om niet te zeggen : alles. Droefheid zoekt troost !
Die vinden wij, niet alleen in de liefde die herin-
nering is, maar vooral in de liefde die verwachting
is.

Moeder was goed voor ons en voor zovelen. Haar
gezicht vertelde van veel zorg, toewijding en trou-
we vriendschap. Wij hebben haar lang mogen hou-
den. Er was in haar de wonde van het heengaan
van haar man, later de pijn van het lichamenlijk
lijden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, voorwerp van de liefde van mijn hart, zeker
het scheiden valt ons zwaar doch troost U ; want
mijn liefde verlaat U niet, heb dank voor uw lief-
devolle zorgen.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Marcel en Nicole LEROY-GEEENENS,

Eddy en Christine LEROY-DE SMET,

Patrick en Linda VANDERBRUGGEN-LEROY en dochter,

Ronny LEROY,

De families DEKEYSER-BERTOUILLE en LEROY-COLPAERT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.