



Aandenken aan

DE HEER
MARNIC DE KEYZER

geboren te Oprakel op 13 oktober 1964
en overleden te Gavere
op 20 september 1993.

De familie dankt U voor uw blijken
van medeleven
en voor uw gebed.

Namis op zondag 10 oktober 1993 om 9.30 u.
in de Sint-Amanduskerk te Gavere.

Begraaf. Van Labeke, Gavere, tel. (09) 384 65 71.
Drukkerij De Burck bvba, Gavere.

Maak licht, denkt
een mens,
maak het duister
wakker.

Maak licht, heel gauw,
want ik wil kijken
waar ik nu ben;
hoe anderen op me lijken
en of mijn vrienden zijn
te vinden.

Licht! licht! roept die mens
als hij in het donker tast. Op zoek
naar de waarheid, een bestemming,
een houvast.

Maak licht, zegt die mens.
Is het teveel? Over de grens?

Maar licht
kan je niet maken.
Niet de mens.

Licht is, en alleen te ontdekken.
Vlaktbij, om verder te raken.

Licht is te zien
en alleen door scherp te kijken
wil het licht wel eens mens-verrijken.