

Ik heb Gods stem vernomen :
nu is mijn uur gekomen.
Ik ga nu naar de groene weiden,
verlost van alle last en lijden.



ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Prudent DE KEYZER

zoon van wijlen
Vital en Octavie GEZELS

Geboren te Mater op 28 mei 1912 en zacht in de Heer
ontslapen in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 8
maart 1994, voorzien van de Genademiddelen van de
H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga, van de
K.B.G., van Ziekenzorg en van de Koninklijke
Ruitersvereniging St.-Amelberga.

Prudent heeft ooit de vreugde gekend van het vooroor-
logse ongekunstelde landelijk leven in de ongerepte
Materse natuur. Met zijn twee broers en drie zusters, die
met hem op de geboortegrond samen waren gebleven,
schrok hij niet terug voor het werk op erf of land, waarbij
hij genoeg beleefde aan de trekkracht van de paar-
den, waarmee hij het veld bewerkte en tot welke hij de
taal der zachtheid en het vertrouwen wist te spreken.
Maar na de oorlog evolueerde de tijd van het
paardengetrok naar de mechanische kracht van de

tractor. Hoe dikwijls zagen wij hem, toen hij alleen op
zijn hoeveke was achtergebleven, de Keirestraat op en
neer rijden op zijn trekker, op weg naar zijn nicht of op
weg naar de kerk, onderweg gezapig zijn pijpje of
sigaartje smorend en met zijn onafscheidelijke pet op.
Op hoge ouderdom gekomen, voelde hij zijn hart
verzwakken en zijn krachten wegebden, zodat hij meer-
dere keren doktershulp nodig had en klinisch moest
worden behandeld. Ondanks alle last, bleef hij een
tevreden mens, die de bezoeken en de bezorgdheid van
zijn familieleden waardeerde. Tegen alle verwachting in,
is hij bij een medisch ingrijpen onverhoeds ontslapen in
de sluimer van de eeuwige vrede.

Dierbare neven en nichten, heb dank voor uw bekom-
mernis en uw bezoeken, die ik telkens als een
deugdendoend geschenk mocht ervaren. Uw schoonste
geschenk weze voortaan uw blijvende gedachtenis aan
mij in uw gebed en H. Mis.

Geachte bejaardenhelpsters, verpleegsters en goede
vrienden, heb dank voor uw huishoudelijke bijstand, uw
hygiënische hulp en uw behulpzaamheid.
Vaarwel, nonkel Prudent, moge de goede God u opne-
men in zijn Eeuwige Tehuis.

De families DE KEYZER - GEZELS

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

De namis wordt opgedragen op maandag 21 maart
1994 om 19 uur in de St.-Amelbergakapel.

Begrafenissen D'Hondt - Drukkerij Van Herzele - Oudenaarde