

Wees in uw gebed indachtig de ziel van

de Heer Victor DE KEYZER

weduwnaar van

Mevrouw Marie ROSSELLE

geboren te Volkegem op 31 maart 1893 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op 3 september 1982, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

De dierbare overledene was een rechtschapen en gelovig man. Hij heeft een schone ouderdom bereikt en is langzaam wegwijnend zacht in de Heer ontslapen.

Hij heeft heel zijn leven zijn geloof beleden en beleefd. Hij sprak nog graag over de tijd dat hij in 't kerkkoor van zijn parochie zong.

Wat is de hoop van de mens een opbeurende faktor in het leven. Wie gelooft zal zalig worden, zegt Christus, hij zal de eeuwige vreugde van de hemel bezitten. Die hoop leefde in het hart van de dierbare afgestorvene en graag ging hij van tijd tot de H. Kommunie. Hij vond daar zijn sterkte in.

De dierbare overledene is in de hoop van dat eeuwig leven, die eeuwige vreugde gestorven. Daarom heeft de H. Kerk over hem gezongen in hare gebeden: dat de Engelen hem naar het paradijs begeleiden. Dat ze hem ontvangen in de eeuwige vreugde. Moge het eeuwig licht hem verschijnen, hij ruste in de vrede des Heren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik ben u zeer dankbaar voor uw blijken van liefde die niet bij woorden bleef. Bewaart in uw leven de schone kristelijke principes die moeder zaliger en ik u als het kostbaarste ergoed konden nalaten.

U allen, familie, vrienden en bekenden, heb dank voor uw vriendschap en schenk mij uw blijken van blijvende genegenheid in uw gebeden.

Lieve Zusters en Verpleegpersoneel van het rusthuis O.C.M.W. te Maarkedal en van de H. Hartkliniek te Oudenaarde, heb dank voor uw verdienstelijk werk.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Heer en Mevrouw Jozef VAN DER HAEGEN -
DE KEYZER Elza,

Heer en Mevrouw Roger GIJSELINCK -
DE KEYZER Anna,

Heer en Mevrouw Raphaël STEURBAUT -
DE KEYZER Denise, zijn kinderen ;

Heer en Mevrouw Dirk VAN DER HAEGEN -
ANNO Martine en dochtertje Kelly,

Heer en Mevrouw Ghislain SCHIETTECATE -
GIJSELINCK Rita en zoontje Nico,

Heer en Mevrouw Daniël CRETEUR -
GIJSELINCK Nadine,

Heer en Mevrouw Patrick STEURBAUT -
SANTENS Nadine en dochtertjes Nathalie
en Magali,

Mejuffrouw Nicole STEURBAUT en verloofde
Lieven SALOMON,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families DE KEYZER, ROSSELLE,
DE MEULENAERE en MOERMAN.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

NAMIS donderdag 16 september 1982, te 19 u.

Ename - Drukk. Vander Stuyft