

Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid Amen.



**ZALIG AANDENKEN AAN**

**DE HEER**

## **Noël De Keukelaere**

echtgenoot van Mevrouw

**JEANNINE GHIJS**

geboren te Erwetegem de 28 juni 1932 en bij een smartelijk werkongeval te Brussel overleden de 23 december 1966, gesterkt door het H. Oliesel in "extremis", en de Pauselijke zegen.

Wij bidden U, o Heer wees de ziel van uw dienaar Noël genadig, voor wie wij U dit loffer opdragen, wij smeken uw Majesteit ootmoedig, dat zij, door deze vrome eredienst met U verzoend, de eeuwige rust moge ingaan. Door onze Heer Jezus Christus. (Secreta van de begrafenismis)

Heer Jezus, geef ons de kracht het leed om het heengaan van een man die ons zo dierbaar is aan U op te dragen. Leer ons in navolging van U het lijden in stilte te aanvaarden.

Ga dan, kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Draag uw deel van het lijden, als een goed soldaat van Christus Jezus. (2 Timoteus 2, 1 en 3)

Vrouw, mijn kind, moeder, en mijn broers, bidt voor mij en betrouwt op God. " Door Zijn sterven heeft de Heer voor ons de dood vernietigd en door zijn verrijzenis het leven hersteld " ( Prefatie van Pasen ).

Dierbare familie en vrienden gedenkt ook U mij in uwe gebeden. Allen mijn dank voor wat U voor mij gedaan hebt. Wilt ook altijd Uw betrouwen stellen op Maria Gods Moeder. Denkt ook met liefde aan elkaar en helpt elkander.

Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus

( 1 Tessalonicenzen 1, 2 - 3 )

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mevrouw Noël DE KEUKELAERE, geboren Jeanine GHIJS, zijn echtgenote

Mejuffer Nadine DE KEUKELAERE, zijn dochtertje

Mevrouw Georges DE KEUKELAERE-FONTEYNE, zijn moeder

De Heer Oscar GHIJS-JANSSENS, zijn schoonvader

De families DE KEUKELAERE, GHIJS, FONTEYNE en JANSSENS,

**DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN  
GENEGENHEID EN DEELNEMING.**

---

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem