



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## Marguerite De Keukeleere

weduwe van de Heer

Gaston Coessens

geboren te Zottegem, de 1 mei 1903 en er  
godvruchtig overleden, de 26 juli 1972,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Haar dood was als haar leven : zonder  
klacht, zacht en eenvoudig.

Ze was een in-goede, wijze vrouw, die de  
waarheid liefhad, die mild en rechtvaardig  
was in haar oordeel.

In eerlijkheid en oprechtheid heeft ze haar  
kinderen voorgeleefd en op haar was het  
woord van de Heer van toepassing : "Ik  
ben niet gekomen om gediend te worden,  
maar om te dienen".

Mijn beste kinderen, vooral 'ons kleine', ge  
weet hoézeer ik u heb liefgehad, hoe ge me  
allen even lief waart, hoe blij ik was als  
we allen samen waren. Ik dank u om uw  
genegenheid ; we waren zo gelukkig nu.

Mijn kleinkinderen, mijn lievelingen, ik zal  
niet langer uw hoofdjes strelen en uw kleine  
handjes volstoppen maar ik weet dat ge me  
niet zult vergeten.

Beste broers, schoonzusters, familie en alle  
vrienden met wie ik zo graag omging, met  
wie ik lief en vooral leed deelde, dit is geen  
afscheid. Ik leef voort onder u, stil en on-  
opgemerkt als toen ik nog bij u was...

---

De Heer en Mevrouw Maurice COESSENS-  
VAN MULDERs en zoon Ulrik,

De Heer en Mevrouw Jacques COESSENS-  
MENSCHAERT en kinderen Myriam, Danny,  
Rudy, Yvan en Jürgen,

De Heer en Mevrouw Jacques WATERLOT-  
COESSENS en zoon Orphée,

De families DE KEUKELEERE, COESSENS,  
LEURS en CLAUS,

danken U zeer oprecht voor de blijken  
van medevoelen in hun rouw.