

Zalig de doden, die in de Heer ontslapen.



GEDENK IN UW VROOM GEBED

DE HEER

Georges DE KEUKELEIRE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Magdalena VANDEVOORDE

Ere Burgemeester
Oud Strijder 1940-45

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

geboren te Huise op 23 december 1906 en
godvruchtig overleden te Maarkedal op 18
december 1987, gesterkt door het Ziekensacrament.

Dit is een afscheid van een mens die lange jaren
naar best vermogen zich inzette voor zijn gezin en
voor de gemeenschap.

Als christenmens vervulde hij getrouw de plichten
als lid van de kerkgemeenschap : Hij was trouw aan
de zondagsmis, aan de sacramenten, die hij regel-
matig ontving. Vanuit die overtuiging benaderde hij
zijn evenmensen, voor wie hij altijd gereed stond om
te helpen, zowel in het gewone leven als tijdens de
donkere dagen van de oorlog.

Als echtgenoot en vader volbracht hij zijn werk op
het land, zijn taak in het gezin, aanvaardend in te-
genspoed, dankbaar in voorspoed.

Als burgemeester stond hij tendienste van allen om
naar best vermogen het algemeen welzijn in de ge-
meente Maarke-Kerkem te bevorderen.

Een slepende ziekte ondermijnde zijn werkzaam-
heid en de rustige oude dag waarop hij gehoopt had,
werd een lange periode van vervreemding van de
wereld en van de zijnen. Maar over die sombere ja-
ren heen blijft hij voor allen, die hem kenden een
goede echtgenoot, vader en medemens.

Daarom danken wij God voor deze mens, die ons lief
en duurzaam was, voor het goede dat hij bewerkte.
Met droefheid, maar met christelijke gelatenheid ge-
ven wij hem aan God terug, en bidden : Heer geef
Hem de eeuwige rust.

Bemide echtgenote, mijn kinderen, kleinkinderen
en vele vrienden, ook en vooral diegenen die mij
hebben bijgestaan en verzorgd, dank u voor alles
wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Gedenk
mij in uw gebeden en blijft verenigd in de Heer.

**Voor uw gebeden en voor uw bliken
van medeleven dankt u de familie.**

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse