



Na een leven van innige omgang met de Heer, in beloofde trouw en blijde dienst als zuster van Maria ging

Zuster REGINA

MARTHA DE KONINCK

ons voor naar de eeuwige vreugde op

25 september 1992 te Maarke

Zij werd gesterkt door het ziekensakrament en de Pauselijke Zegen.

Zij werd geboren te Evergem-Kluizen op 25 april 1914 en geprofest als zuster van Maria op 12 maart 1935.

Zuster Regina was stil geworden, en het afscheid van de dingen was al een heel tijdje begonnen en toch was haar heengaan onverwacht.

Voor jou, zuster Regina, kwam de Heer niet onverwacht, je was waakzaam en voorbereid op die ontmoeting.

In verschillende gemeenschappen stond ze in voor de keuken : een taak die ze met ijver en liefde volbracht. Waar ze kon ging ze zieken en bejaarden bezoeken en had voor iedereen een aanmoedigend woord.

Je ganse leven was een en al dienstbaarheid, met grote overgave, in ongekunstelde eenvoud en inzet. Hartelijk en ingoed was je voor uw medezusters en voor allen die je mocht ontmoeten.

Je gebedsleven was de dragende kracht voor het trouw vervullen van elke zending, maar ook voor het kruis dat op je weg werd geplant.

Je bleef getekend na de heelkundige behandeling, maar zijt moedig en kranig de lasten van het lijden en de pijn blijven dragen. Dankbaar om de genegenheid en de goede zorgen van je medezusters en véle goede medemensen, en ook voor de laatste weken

in Maarke, waar ook het verplegend personeel je zo attentievol omringde, heb je allen opgenomen in je biddend hart, samen met nog véel intenties die je dierbaar waren, om zo je leven in Gods handen te leggen, «Mijn God, ik ben zeker van U».

Dank om dit schone leven, hier te midden onder ons.

Edelmoedig, minzaam en beschikbaar om «ja» te zeggen en «ja» te zijn in dienende liefde, met een blij hart - moeizaam soms - op wat God wil, op de noden van medemensen.

Je bent altijd dankbaar gebleven om elk vriendelijk woord, om elke kleine attentie. Ook wij, je medezusters, je familie en je véle vrienden, allen blijven je dankbaar.

Ja, er gaat een kracht uit van een echt «religieuze» vrouw, jouw bezieling werkte bezielend. Je trachtte het Evangelie en de evangelische raden ernstig en volledig te beleven en zo was je een gevoelig instrument van Gods barmhartigheid en goedheid in een houding van offergave en overgave. Je ging met de Heer en zoals Maria rond in de dienst van een gelukkigmakende liefde.

Dankbaar om wat Zuster Regina gedaan heeft en betekende, met pijn en droefheid in het hart omdat we haar moeten missen, geven we haar uit handen en vertrouwen we haar toe aan de God van Leven.

Zuster Regina, we vragen dat je voor onze congregatie en voor ons allen een goede voorspreekster zou zijn bij de Heer.

Tot weerziens.

Om uw biddend medeleven danken u :
de algemeen Verantwoordelijke
en de Zusters van Maria
de algemene Directeur E.H. Schatteman
de familie De Koninck - Bruggeman

Druk Van Herck - Begr. De Buck en Zoon