

*Ó Gij die 't Eeuwig Leven zijt
Verrijzenis Onsterfelijkheid
wil haar nu vrede geven*



Liefdevol gedenken wij

Clara DE LANGE

geboren te Mater op 14 mei 1912
en godvruchtig overleden in het
rusthuis Sint-Ursmarus te Zegelsem
op 23 juni 1996,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Alle dingen op aarde hebben hun tijd en alles heeft zijn uur. Er is een tijd van komen en gaan. Er is een tijd van leven en een tijd van sterven. Deze gedachte mag ons niet hopeloos maken. Want als gelovige mensen weten wij dat God de mens nabij is.

In alle eenvoud willen we de Heer danken dat wij 27 jaar Clara in ons midden mochten behouden, in haar oude dag, maar ook vroeger, haar vreugde was de genegenheid van de Eerwaarde zusters, personeel en inwonenden.

Oh! hoe graag waren we niet bij Clara!
Ze was gereed om haar leven op te leggen in de handen van haar Verlosser en Heer. Een schoon leven, niet naar de maatstaf van de wereld, maar van die van het geloof. De vrede van haar ziel, de stille overgave aan Gods wil, steeds de tevredenheid, de dankbaarheid blijft voor ons allen een voorbeeld.
" Zalig degenen die in de Heer sterven".
Alles is nu volbracht. Wij geven haar in de handen van de Heer.

Eerwaarde zusters en personeel van het rusthuis, gij waart steeds goed voor mij. Dank u om uw zorgen, uw genegenheid, uw liefde.

In vertrouwen bidden wij: " Vader in de hemel, neemt uw dienaar Clara, in de vrede van Uw Vaderhuis, zij heeft in U geloofd en op U haar hoop gesteld ".
Geef haar, Heer de eeuwige rust.
H. Maria, hemelse Moeder bid voor ons.

De familie dankt U voor de blikken van deelneming en gebed.