

†

Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Maria, Alida DE LANGE

**dochter van wijlen
Livinus en Philomène
DE LANGE-OMER**

geboren te Opbrakel op 11 januari 1903
en godvruchtig overleden in de « Sa-
maritaan » te Nukerke op 20 decem-
ber 1980.

Voorzien van de HH. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer onze God,
niet voor de dood
maar voor het leven
hebt Gij ons bestemd.
Wij bidden U voor deze dierbare
overledene, die ons ontvallen is.
Laat ons tot rust komen,
en luisteren naar uw woord
dat niet de dood maar wel
het leven overwint
dank zij Jezus, die mens als wij,
gestorven en verrezen is
en midden onder ons
aanwezig blijft.
Vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.

Nu laat de Heer Zijn dienares in
vrede tot Zich komen en Hij toont
haar nu het heil en het geluk, dat
Hij voor haar heeft gereed gemaakt
gedurende de vele jaren die zij op
aarde heeft geleefd als diep kristen
mens.

Dierbare familieleden, dank voor
uw zorgen, voor uw genegenheid en
gebeden. Vaarwel en tot weerziens
in de hemelse zaligheid.

Namis : zondag 7 december 1980
te 10 uur.

De families

DE LANGE, OMER,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Uitg. S. Gijsselincx, Opbrakel