

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid, opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

ANNA DE LANGHE

Weduwe van de heer

Adhemar Mespreuwe

geboren te Parike op 3 mei 1901 en
godvruchtig overleden te St. Baafs-Vijve
op 13 september 1968.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

In ieder mensenleven komt het kruis en de beproeving hem herinneren aan de woorden van de goddelijke Zaligmaker; « Wie mijn leerling wil zijn, verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volg Mij. » Door het lijden en de beproeving, met onderwerping gedragen, moesten wij komen tot het eeuwige geluk.

Deze vrouw heeft tijdens haar leven de gelegenheid gehad zich in en door de beproeving als een goed leerling van de Heer te tonen. Moge zij thans beloond worden voor al het goede dat zij gedaan heeft en voor het kruis dat zij met geduld en gelatenheid heeft gedragen.

Dierbare Kinderen en Familieleiden, ik hiel veel van u allen, uw genegenheid was mij een zoete troost in mijn leven. Blijft me nog steeds uw liefde tonen door uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Albert BOSSUYT - MESPREEVE en zoon
Philippe;

Heer Frans MESPREEVE;

De familie DE LANGHE-MESPREEVE;

De familie COTTON-BAUWENS;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming

Druk: Portois-Schorisse