

Heer, geef haar aan zaligheid;
wat zij ons gaf aan tederheid.



Bewacr in uw herinnering
Mevrouw

Madeleine DELANGHE

echtgenote van de Heer

Roger SAELENS

geboren te Nukerke, op 24 mei 1921
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 15 mei 1979,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Er is ter wereld niets schoner en breder dan een moederhart dat zich geeft aan man en kinderen. Moeder was zo, zij schonk zich weg voor het geluk van haar gezin. Onvermoeibaar in haar dagelijkse plicht, minzaam voor iedereen, bereid steeds dienst te bewijzen, was zij de geliefde vrouw en moeder. Haar plotse heengaan heeft een diepe wonde geslagen, doch buigend voor Gods ondoorgrondbaar besluit danken wij de Heer omdat wij zulke goede moeder mochten hebben.

Dierbare man, we deelden samen wel en wee.
De band die ons verenigde was vredig en zacht;

we kenden het geluk in de zegen van onze kinderen. Vaarwel, draag schoon de last die ik u overlaat, in onze kinderen vind ge troost en sterkte.

Mijn geliefde kinderen en kleinzoon Yves, mijn eer en mijn trots, blijft zoals ge nu zijt, de Heer getrouw, mekaar genegen en gediensstig, wees een steun voor vader, en bid voor mij dank voor al de liefde die ik mocht ontvangen, tot weerziens.

Gij allen familieleden en vrienden, die mij gekend en omringd hebben, dank voor uw vriendelijkheid en medevoelen.

Heer Roger SAELENS, haar echtgenoot;

Heer en Mevrouw Etienne SAELENS-PROVOST,
 haar kinderen;

Heer Yves SAELENS, haar kleinzoon;

Heer Urbain DELANGHE-VANDE WALLE,
 haar vader;

De families DELANGHE, VANDE WALLE,
SAELENS en PRAT,

danken van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse.