



Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Roger DE LANGHE

Geboren te Schorisse op 30 juli 1923 en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent op 23 mei 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Het leven van alle mensen hier op aarde is een periode van veel of weinig jaren; het is goede en kwade dagen beleven; verlangen en streven naar geluk en toch soms bitter ontgoocheld worden.

Wij hebben deze overledene Roger gekend als een man die veel hield van zijn huisje en van zijn tuintje.

Hij was een eenvoudig en sober mens, die als taak op zich heeft genomen te zorgen voor het huishouden samen met zijn broer. Het onvoorziene afscheid valt dan ook zeer zwaar.

Moge het lijden van Onze Heer Jezus Kristus de verdiensten van de Heilige Maagd Maria en van alle heiligen, al het goede dat deze mens

gedaan heeft en de tegenslagen die hij gedragen heeft hem strekken tot vergiffenis van zonden en tot loon in het eeuwig leven.

Mijn beste broer Daniël, dit afscheid valt U zeer zwaar. Ik dank U voor de vele jaren dat wij het goed hadden... geef de moed niet op, zoek uw steun hier boven en bij de familie.

Mijn beste familieleden, vaarwel en wees goed voor mekaar en gedenk mij ook in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families

DE LANGHE, VANDEN ABEELE,

danken U.

Namis : vrijdag 12 juni om 19.30 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer, Brakel