

God geeft de tijd bij dag en jaar,  
ach neen, bij kleine tikjes maar.  
En 't laatste tikje komt, aleer  
men 't peinst of weet, eilaas, te zeer !  
De wijzer wijst elk uur en tijd,  
maar de ure niet dat ge schuldig zijt  
te sterven ! Zijt dus bereid :

De wijzer wijst naar de eeuwigheid !

(G. Gezelle)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **GUIDO, ROMAIN DE LEEUW**

zoon van **Michel(†)** en **Paula DE ROECK**

geboren te Zottegem, op 3 maart 1954 en er  
onverwacht tot de Heer teruggekeerd in de  
kliniek St. Elisabeth, op 19 januari 1985,  
gezalfd met de H. Olie.

Het zo plots sterven van Guido is voor ons  
allen een bevestiging van het gedicht van  
Gezelle.

Inderdaad, het mensenleven kan een verras-  
send einde nemen. Wij zijn nu geplaatst voor  
het onbegrijpelijke van Gods handelen. Het  
is alsof Hij ons vandaag uitdaagt om ook nu  
op Hem te betrouwen en te blijven geloven  
dat de dood niet het laatste is, maar dat de  
mens in de beschikking van God een andere  
toekomst heeft. Daarom durven wij, door onze  
droefheid en vragen heen, God danken voor  
wat gij, Guido, voor ons zijt geweest.

Uw ouders, broer, zusters en familie hebben  
veel van u gehouden omdat gij doodgewoon  
goed waart voor hen. Zij lezen in uw leven  
de waarheid : waar mensen elkander bemin-  
nen daar is het goed.

Uw werkmakers, vrienden en kennissen  
zullen u missen. Gij waart voor hen de op-  
gewekte jonge man, de lachende werker die  
anderen tot voorbeeld diende en die daardoor  
iedereen tot vriend had.

Mocht gij voortleven in ons, in onze daden,  
in ons werken, in ons aanwezig zijn voor  
elkaar.

Wij houden u vast, want in God, die wij  
Vader durven noemen, blijven wij verbonden  
door ons gebed.

Voor uw blijken van medeleven en bijzonder  
voor uw gebeden, danken U van harte

**de families DE LEEUW, DE ROECK,  
DE WINTER, KIEKENS en HEYLENS.**

---

Begravenissen : A. Goessens-Govaert  
Armstraat 18, 9560 St.-L.-Esse - (054) 50 11 66