

+

In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel van

MEVROUW

Maria, Sophia DELMOTTE

weduwe van de Heer

Victor, Achiel VAN HUFFEL,

geboren te Zegelsem op 27 december 1912
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 19 februari 1985, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Zoals het leven van vele mensen, is ook
het leven van de dierbare overledene een
aaneenschakeling geweest van goede en
kwade dagen, van « vreugd en verdriet ».
Maar doorheen de wisselvalligheden van het
leven heeft ze zich steeds vastgeklampt aan
haar kristelijk geloof, het geloof is de
goedheid van de Vader, die ons steeds
richt en leidt naar ons eeuwig geluk, naar
onze « Veilige Haven ». In haar oude dag
was haar vreugde de genegenheid van Ghislain,
Marie-Jeanne en Stefaan. Haar kracht
en haar hoop was de Heer Jezus die ze met
een eenvoudig geloof elke zondag, zo lang
ze kon te ontmoeten, en de laatste tijd
haar rozekrans die ze telkens weer ter hand
nam.

Ze was gereed om haar leven af te leggen

in de handen van haar verlosser en Heer.
Een schoon leven, niet naar de maatstaf
van de wereld, maar van die van het ge-
loof.

Zij leefde stil en tevreden, onbekommerd
in haar stille woning. Zij trok zich niets
aan van het jachtige leven.

De laatste tijd werd het een van onzekere
gezondheid, over en weer, wat beter en wat
slechter tot ze nu zo ras is heengegaan.
Lieve moeder en grootmoeder, uw heengaan
doet ons pijn, we zullen U missen, want
bij U voelden we ons altijd thuis.

Mijn dierbare Ghislain, Marie-Jeanne en
Stefaan, nu ben ik terug bij vader. Onze
dood doet ons meteen geloven in onze Pa-
sen, want sterven is niet ophouden te le-
ven, maar een begin van een nieuw leven.
In de Heer blijven wij bij U. Heb dank
voor uw genegenheid.

Dank U allen familie en vrienden die mij
indachtig zijt geweest. Jezus is verzezen,
Maria is de Moeder van Gods Zoon. In dit
geloof heb ik geleefd en sterf ik gerust.

Voor uw aanwezigheid en gebeden danken
U van harte :

de families DELMOTTE, VAN HUFFEL,
CORNIL, VANDERLINDEN.

Begr.-Crematies Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel